



THE COUNTRY SHUL

FAMILY · GROWTH · TRADITION

מרכז חדש לישראלים בצפון טורונטו

SCHEDULE

הדלקת נרות	5:04PM
מנחה - קבלת שבת	5:00 PM
שחרית	9:30 AM
קידוש אחרי מוסף	
מנחה	4:45 PM
צאת השבת	6:08 PM

5:04 PM	Candle Lighting
5:00 PM	Mincha & Kabbalat Shabbat
9:30 AM	Morning Services Kiddush after Mussaf
4:45 PM	Mincha
6:08 PM	Shabbat Ends

EVERYONE MAKES MISTAKES



The problem is that when a person feels guilty about what he has done wrong and sees himself as a failure, he may give up and lose the strength to keep trying to grow. In order to avoid this, he must recognize that although he has made a mistake he can always get back up, dust himself off and start again.

This month shall be for you the beginning of the months, it shall be for you the first of the months of the year. (שמות יב, ב)

Kiddush Hachodesh (the sanctification of the new moon) was the very first commandment given to the Jewish nation as a whole, which suggests that this is a most significant mitzvah. A thousand years later it was one of only three commandments that the Greeks prohibited. The other two were Shabbos and Milah (circumcision). The fact that they saw fit to prohibit Kiddush Hachodesh together with those two commandments certainly implies it is a most central mitzvah, but what exactly is its significance?

Rosh Chodesh, the start of the new month, symbolizes renewal. Just as the moon disappears at the end of each month but returns and grows to fullness, so too the Jewish nation has the ability to rise up from oblivion and restore itself to past greatness. This essential characteristic of the Jews was first demonstrated in Egypt when the Jewish people had fallen to the 49th level of impurity, one level above spiritual extinction. They renewed themselves to such a degree that only seven weeks later they were able to stand at Mount Sinai, receive the Torah, and experience prophecy! It was this concept of renewal that the Greeks attempted to eliminate by ending the observance of Rosh Chodesh.



THIS PAST THURSDAY

We had a fantastic time and shiur

COME OUT AND JOIN US TO UPLIFT YOUR WEEK! TRY IT ONCE! YOU'LL SEE!

Get in touch with Rabbi MG by email at rabbimg@countryshul.org

THE COUNTRY SHUL

9225 Bathurst St Richmond Hill, ON

מה יקרה בעולם לפני הגאולה האחרונה?

זוהי תשובתו של החפץ חיים:

ה'חפץ חיים' הרבה לדבר ולהרחיב אודות האמונה החושית בביאת משיח צדקנו. בענין האיחור בביאתו של המשיח, כותב החפץ חיים כי יש להיזהר שלא להתיימש מבואו. כה דבריו: "חלילה וחלילה לנו להתיימש על ידי האיחור, ובפרט שהנביא הגיד לנו מראש על האיחור, כי אף אם יתמהמה חכה לו כי יבוא".

ה'חפץ חיים' היה חוזר ואומר כי ודאי הוא, שכל צרה שיש לכל יהודי היא חלק מהגלות, וצריך לצרף את כל זה לחשבון, ולבקש על המשיח שיבוא כבר, "וכשהוא יבוא – יתבטלו ממילא הצרות".

"משיח צדקנו בבואו, לא ישכח שום יהודי. אפילו יהודי בודד במקום נידח ורחוק ישיב בחזרה", אמר ה'חפץ חיים' לרבי אלחנן וסרמן. "בסוף גלותנו יהיה כאשר היה בסוף גלות מצרים, כמו שכתוב: 'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות'", ידוע מה'חפץ חיים' שעיקר מהות מלחמת גוג ומגוג ועיקר סכנתה של מלחמה זו היא מלחמת האמונה לעומת הכפירה, בה יתבררו ויתלבנו רבים, והצירוף יהיה חד וברור על כל נשמה ונשמה להיבחן בבחינות קשות של אמונה ותמימות, ורק נשמה אשר תעמוד ביציבות הרוח בפני כל הרוחות העזות שינשבו, היא תהיה בת מלך לחזות בנועם ה' ובשובו לציון ברחמים".

רבי שלום שבדרון סיפר בשם המשגיח הרב יחזקאל לוינשטיין כי שמע מה'חפץ חיים' שתהיה מלחמה שניה שכנגדה מלחמת העולם הראשונה תראה כמו משחק. אימה ופחד נפלו על השומעים – ואני העזתי לשאול את המשגיח, תוך בקשת מחילה: בשביל מה צריכים לדבר דברים כה קשים? צריכים להתפלל אחרי המלחמה שהיתה שלא יבוא גזר דין כזה, ולמה לומר דברים כאלה?

המשגיח הרב יחזקאל נעשה נלהב כעמוד אש, ואמר: "אתה בכלל לא הבנת במה מדובר ואל מה התכוון ה'חפץ חיים' בדברים אלה. ה'חפץ חיים' התכוון בעיקר לכך שיהיה חושך באמונה. החשכה באמונה שהיתה במלחמת העולם הראשונה היתה משחק מול החשיכה באמונה שהיתה במלחמת העולם השנייה, והחשיכה באמונה שתהיה במלחמה השלישית – כל מה שהיה קודם יראה כמשחק, ואנחנו נמצאים כעת בעיצומה של המלחמה הזו! בהשתלשלות הסתר הפנים הזה ממלחמה למלחמה. שולחים גם קצת רובים – אבל זה לא העיקר של המלחמה". (בספר 'שאל אביך ויגדך') ה'חפץ חיים' היה אומר כי לפני הגאולה האחרונה יתגברו מאוד כוחות הטומאה, והעניק את הסיבה לכך: "כן הוא בטבע. כל דבר בטרם בוא קיצו מתגבר בכוחותיו האחרונים. כן הוא בנר טרם יכבה, וכן החושך קודם עלות השחר". עוד היה מוסיף ה'חפץ חיים' ואומר: "בכל המלחמות אי אפשר לידע באמצע המלחמה מי יהיה המנצח, אבל במלחמה זו יודעים אנו בבירור סוף דבר, ככתוב: 'ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ והיה ה' למלך על כל הארץ'. (נכתב לשואל אחד מארץ ישראל והודפס ב'ילקוט מאמרים ומכתבים')."

הרב מפוניבז' הזכיר את הסברו של ה'חפץ חיים' לנבואתו של ישעיהו בן אמוץ: "והיו מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך". וכי זו הבשורה לישראל לימות המשיח שהמלך הגוי והנסיכה הנוכרית יטפלו בתינוקות שלהם?! אלא, לימות המשיח לא יקבלו גרים, וגויים לא יוכלו להתגייר ולהיכנס תחת כנפי השכינה. אך אלו שיראו את כבוד ישראל ישתוקקו להיות עבדים אצל ישראל, וכל בעל מלאכה ינצל את כישרונותיו כדי לשרת את ישראל. אך מה יעשו גדולי המלכות המפונקים אשר אף פעם לא ניסו את ידיהם בעבודה? הוזה אומר: יציעו את עצמם לפחות כאומן וכמינקת... כאן הדהים ה'חפץ חיים את שומעיו בקריאה פתאומית: "אבל הוא עדיין לא בא" ... וגעה בבכיה גדולה. ('הרב מפוניבז', חלק א', עמ' ס')

מה עלינו לעשות? 5 עצות מה'חפץ חיים'

1. **לבקש** - ה'חפץ חיים' היה אומר כי ודאי שהמשיח יבוא בזמנו, אבל "לנו אסור לשתוק". כלומר: מחובתנו להתפלל ולבקש על כך שיבוא במהרה לגאלנו. "הבעיה היא" המשיח ה'חפץ חיים' בעצב, "שרבים מאתנו לא זוכרים עד כמה חשובה ביאת המשיח והגאולה. רבים מאיתנו לא באמת מצפים למשיח, ולכן הגאולה עדיין מתעכבת".

2. **קריאת פרק א' בבראשית** - הרב חיים יצחק פופקא, ששימש שנים רבות את ה'חפץ חיים' בראדיו, מעיד שראה כמה פעמים את ה'חפץ חיים' חוזר על מעשה בראשית מתחילת הפרשה ועד 'ויכולו', כדי לחזק האמונה בבוא יתברך שמו. רבי אלחנן וסרמן אמר כי "אנו חיים בתקופה וזמן שצריכים תחבולות להתחזק באמונה".

3. **להתחזק באמונה** - רבי שכנא זאהן כותב (בקונטרס 'כבוד התורה') כי ה'חפץ חיים' היה מייעץ לומר כל יום את י"ג עיקרי האמונה.

4. **לצפות לישועה** - מסופר על ה'חפץ חיים' כי הכין לעצמו קפוטת שבת מיוחדת, כדי לקבל בה פני המשיח, ומזמן לזמן היה מתעטף בה ויושב לחכות לו. אף מזוודה היתה לו, שבה היה שם את חפציו הנחוצים ביותר, כדי שכשיבוא המשיח, מיד יהיה מוכן לילך עמו לארץ ישראל.

עוד מסופר על החפץ חיים שכאשר שמע איזה רעש בחוצות, היה נבהל ושאל: "מה קול הרעש באוזני? אולי בא המשיח!" כאשר בא אליו אחד ואמר לו, שיש אפשרות לקנות עבורו בית דירה סמוך לחצר בית הכנסת, שיש בזה כמה וכמה מעלות, ובנקל היתה לו יכולת לקנותו ואין מתן דמים חוצץ לו, השיב: "למה לי לקנות כאן בית בחוץ לארץ, והלא במהרה יבוא משיח, ושם בירושלים אקווה שיהיה לי בית לדור בו".

5. **תורה וגמילות חסדים** - הרב מבריסק סיפר שנפגש עם ה'חפץ חיים' שאמר לו כך: "אנשים באים אלי כדי לבקש עצות להינצל מצרות שונות. והנה נאמר בגמרא: 'שאלו תלמידיו של רבי אליעזר הגדול את רבם מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? ענה להם: יעסוק בתורה ובגמילות חסדים'. אמר ה'חפץ חיים': 'אם יאספו את כל האחרונים, ואפילו את כל הראשונים, וכל הגאונים, האמוראים והתנאים, האם יוכלו לתת עצה טובה יותר מרבי אליעזר הגדול? ומה רוצים ממני, ישראל מאיר, שאתן להם עצה?!"



שבת מרוממת בבית של הרב עם
עדן, חיים ואוראל! תודה רבה
שהגעתם!



השכנים החדשים של הרב!

הרב משה גרשון שטיינמץ
רב הקאונטרי שול
ומרכז לישראלים בצפון טורונטו



דור- שליח ציבור, אומר קדיש



אלעד- אחרי שנתיים בהן
לא נוכח בבית כנסת, הגיע
לקאונטרי שול! חזק וברוך!

עדן חוזר לארץ ישראל
נסיעה טובה!
תיסע לשלום,
כבר מתגעגעים !!





RABBI MG

”אהבה כגופו

ומכבדה יותר

מגופו”

**REGISTER
NOW**

סדרת חוגי בית בנושא זוגיות

כל יום שני

רישום מראש ל-10 זוגות בלבד

המעוניינים להירשם:

Rabbi MG 647-588-9967